

19 januari tot 23 februari 2018 No. 1

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek





Beth Chaim in Santpoort-Zuid (vervolg)

Enige tijd geleden heb ik u mogen berichten over de betrokkenheid van de voormalige Hervormde Gemeente Santpoort-Zuid met het eveneens voormalige Provinciaal Ziekenhuis (PZ) aldaar. Daarbij kwam ook het joodse begraafplaatsje van het PZ aan de orde en in beeld.

Intussen zijn er warme contacten gelegd met de huidige joodse gemeenschap in Amsterdam en Haarlem. Deze contacten hebben vervolgens geleid tot twee bijzondere bezoeken aan het begraafplaatsje.

Het eerste bezoek, door een ouder joods echtpaar uit Amsterdam (waarvan de man familie in Santpoort-Zuid heeft

gehad) viel in onze feestweek ter ere van de jarige Dorpskerk. Zodoende konden men eerst genieten van de Ramen-lesing op zondag, waarna het echtpaar bij het PZ onder de indruk bleek van het bestaan van het begraafplaatsje.

Het tweede bezoek was door rabbijn Shmuel Spiero, die onze regio onder zijn hoede heeft. Deze afspraak was lastig te maken, want hij had eerst nog wat verplichtingen bij onder meer de jaarlijkse bijeenkomst voor Chassidische rabbijnen in New York, waar hij ruim 4.600 collega's trof. Zeer bijzonder om hem enkele dagen later in onze buurt te mogen ontmoeten.

Ook hij was erg onder de indruk en maakte van de gelegenheid gebruik

om bij de graven passende Hebreeuwse gebeden voor te dragen. Voor de twee rustende vrouwen een ander gebed dan voor de enkele man.

Over en weer werd grote dankbaarheid betoond en uitgesproken, met name om de aandacht die er al zo'n lange tijd wordt gegeven aan unieke mensen en unieke stenen. We vinden die aandacht voor elkaar vanzelfsprekend, maar door deze ontmoetingen blijkt dat kennelijk toch niet helemaal het geval te zijn.

Paul Kuiper

**Foto voorpagina:
Op 14 januari is er door de
diaconie voor 'kinderen op de
vlucht' gecollecteerd.**



Aan het licht komen

Zijn vriendelijkheid is ongetwijfeld echt – indien men haar beschouwt als een aangeboren neiging om zijn eigen leven te vullen met de levenshoud van anderen.

Deze prikkelende zin uit het dagboek van Dag Hammarskjöld wijst op iets dat vaker voorkomt dan we beseffen: vriendelijkheid die leegte maskeert.

Waarmee is het leven gevuld? Is ons leven vol met onze eigen mogelijkheden, ervaringen, geluk en verdriet, inspanningen en beperkingen? Of wordt ons bestaan gevuld door de dramatiek van anderen? Misschien staan we bekend om onze vriendelijkheid en leven we veel met anderen mee. Mensen vertellen ons de pijn en moeite die ze meemaken. Daardoor voelt ons leven rijk en afwisselend. Maar het is gevuld met andermans emoties en ervaringen. Voor hulpverleners (en dominees) is dit een bekend gevaar. En, eerlijk is eerlijk, wiens emotionele leven is niet ook vol met Facebook, Instagram, of met Netflixen of het meeleven met Spoorloos? Dat zou zo maar kunnen betekenen dat we vooral bestaan uit surrogaat-emoties in een surrogaatleven.

Er is niets mis met medeleven, maar wel als het een vervanging is voor wat er in je eigen ziel en leven speelt; als je alles

over een ander weet maar niets van jezelf begrijpt. Er is niets mis met ontspanning door tv, maar wel als het een vlucht is om je eigen leven niet onder de loep te nemen en uitdagingen uit de weg te gaan. Meeleven via films, facebook of boeken kan ons begrip leren voor het echte leed van anderen. Maar het is geen vervanging voor het dragen en uitdragen van ons persoonlijke leven.

Aan het licht komen betekent: worden wie God in gedachten had toen Hij ons schiep: een mens naar zijn beeld en gelijkenis. In de kerk leven we nu in de Epifanie-tijd: de 'aan-het-licht-komen-tijd'. Epifanie: de heerlijkheid van God verschijnt in de mens Jezus. Epifanie: er gaat ons een licht op. Epifanie: jij komt aan het licht.

Mijn favoriete bijbels codewoord hiervoor is: hineni: hier ben ik. Je ziet het Hebreeuws hierboven. Dat is de vervoeging van de naam van God zelf: Ik ben er. Mensen zijn geroepen om een vervoeging van Gods naam, zijn eigen wezen, te zijn. Om er echt helemaal zelf te zijn. God roept ons tot bestaan. En wij mogen met ons hele leven zeggen: hier ben ik, een mens door God aan het licht gebracht.

Ouderenkerstmiddag Kruispunt



Vorbereitung kerstfeest Kruispunt



Bij de kerkdiensten

Aanvang 9.30 uur tenzij anders vermeld

21 januari – Ds. Marianne Vonkeman, avondmaalsviering

28 januari – Ds. Marianne Vonkeman

15.00 uur: startdienst Hart voor Velsbroek, meerdere voorgangers

4 februari – Ds. Kick Bras

11 februari – Ds. Marianne Vonkeman

14 februari – 19:30 uur, Aswoensdag, ds. Marianne Vonkeman, met medewerking van de Dorpskerk-cantorij o.l.v. Elina Keijzer

18 februari – **10 uur**, gezamenlijke dienst met Santpoort in het Kruispunt, voorgangers: ds. Otto Sondorp en mw. Jody v.d. Velde

Terugblik

Wat een feest was het om met honderden mensen van Velsbroek het kerstverhaal te beleven. Tussen de 350-400 mensen kwamen langs soldaten, de herberg 'het Mikpunt', wollige en goedgebekte schapen met hun herders, verkleumde engelen zingend en spelend boven op de heuvel in het park, wijzen met hun kamelen en natuurlijk het Kind met zijn ouders onder toezien van os en ezel. Elders en op facebook zijn er veel foto's van te zien. Voor volgend jaar zullen we de opzet iets aanpassen voor zoveel mensen (en de koude). Om met dorpsvereniging, Buitengewoon en Hart voor Velsbroek samen te werken was heel geslaagd. Dank aan de tientallen vrijwilligers die dit mogelijk maakten!

Ook de kerstviering en -maaltijd met de ouderen, de kerstnachtdienst met Connection en de kerstmorgen dienst, allemaal even drukbezet, waren inspirerend. Dank aan Connection en aan Bram, Rianne en Christa Moerdijk. Wat is er veel talent en wat een plezier om zoveel van 'onze' jongeren weer even te zien – vaak met aanhang. We zijn gezegend!

Vorming en toerusting

Voor deelname, geef je op bij ds. Vonkeman (mariannevonkeman@gmail.com)

God zijn – een oefening in bescheidenheid

O.l.v. de schrijver Jean-Jacques Suurmond bespreken we gedeelten uit dit boek over het leven als spirituele reis. Woensdagavond van 20-22 uur op woensdag 7 februari en 7 maart in het Kruispunt.

Mystieke teksten lezen

In gesprek met o.a. Johannes van het Kruis, Hammerskjold, Eckhart, Theresa van Avila. Vrijdag 10-11.30 uur. Data: 19 januari, 9 februari, 9 maart, 20 april, 15 juni. Locatie: bij mensen thuis.

Kloosterweekend in Egmond

Altijd al eens naar het klooster willen gaan? Dat kan op 28, 29 en 30 september 2018, van vrijdag 14 uur tot zondag 14 uur. Maximaal aantal deelnemers is tien, kosten ongeveer € 110 incl. maaltijden. Opgave en aanbetaling voor 26 maart noodzakelijk. Voorrang voor mensen die nog niet eerder zijn geweest.

55+ groep

komt elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar van 10.15-11.45 uur, o.l.v. ds. Vonkeman. Hoewel de deelnemers inmiddels veelal tot de senioren behoren, kun je altijd aanschuiven als het tijdstip je uitkomt en je het fijn vindt af en toe met anderen over de bijbel te praten. Data: 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni.

Artjournaling

Cursus van vijf weken rond thema's als zuivering, stilte, lijden, vernieuwen, aan de hand van wijsheidsverhalen uit verschillende tradities en het ontwerpen van je eigen art-journal. Begeleid door Marianne Vonkeman en Simone Blom. Kosten € 50, incl. materialen. Data: 20/2; 27/2; 6/3; 13/3; 20/3. Tijd: 19.30-21.30 uur, locatie wordt nog bepaald.

Uit de Wijkkerkenraad

Het was 13 november 2017 toen we als wijkkerkenraad bij elkaar kwamen in een kleinere samenstelling, omdat sommigen van ons door de griep geveld waren of om andere redenen niet aanwezig konden zijn. Dat neemt niet weg dat we weer veel besproken hebben. De AED apparatuur is beschikbaar gekomen voor als zich hartproblemen voordoen. De apparatuur hangt in de Boshoeck, maar is ook voor ons beschikbaar. Het was een gezamenlijke aankoop. Binnen niet al te lange tijd wordt de beamer vervangen, want deze begint minder te presteren. Verder is er bij de begroting voor volgend jaar rekening gehouden met het opknappen van een vergaderkamer en het vervangen van de gootsteen. Ondertussen beschikken we ook over een nieuwe vlaggenmast, die ook in staat is om vlaggen halfstok te laten hangen, mocht dat nodig zijn. Voor het project Hart voor Velsbroek (ondersteuning voor mensen die zoekende zijn)

is vanuit onze kerk € 5.000 beschikbaar gesteld (per jaar en dat gedurende drie jaren). We werken samen met De Goede Herder Kerk en de Wilhelminakerk en ook de landelijke PKN legt er geld bij wat betekent dat we per jaar € 23.000 te besteden hebben. Op 26 november jl. werd er een toelichting gegeven in de kerk en werd het team voorgesteld dat zich bezig houdt met Hart voor Velsbroek (Pioniersplan). Er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor het gebruik van kaarsen in de kerk, uit veiligheidsoverwegingen. We zoeken nog uit wat nu de mogelijkheden zijn, maar het ziet er naar uit dat we het licht in de kerk niet meer staand of zittend aan elkaar mogen doorgeven. Over andere onderwerpen wordt al elders geschreven in dit kerkblad.

Adriaan Rensen (scriba)

Het Feest van de Geest in 2018

Tijdens Pinksteren wordt de komst van De Heilige Geest herdacht. De Heilige Geest is onzichtbaar, maar wordt vaak uitgebeeld als vurige tongen op de hoofden van de apostelen of als een duif die neerdaalt. Naast deze verbeeldingen zijn er nog vele andere om u het Pinksterfeest te laten ervaren. Om deze reden zijn we erg blij dat onze kerk volgend jaar meedoet met het kunstproject *Feest van de Geest*.

Het landelijke thema is in 2018 'Levensadem'. Een kunstenaar gaat, speciaal voor ons kerkgebouw, een kunstwerk maken dat geïnspireerd is op het Pinksterfeest en aansluiting vindt bij de architectuur van ons kerkgebouw. Ruim honderd verschillende kerken in Nederland besteden op deze manier aandacht aan het Pinksterfeest. In Haarlem en omstreken doen dit keer elf kerken mee! Op deze manier kunnen mensen uit onze regio in elf kerken hedendaagse kunstwerken komen bekijken. En tegelijk kunnen wij ons kerkelijk leven aan hen presenteren.

Gastvrij

Al deze kerken, ook de onze, zullen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren op zes middagen hun deuren open zetten voor bezoekers. Sommigen van hen komen misschien voor het eerst in een kerk of zullen nauwelijks weten wat het Pinksterfeest inhoudt. Zij komen om te genieten van hedendaagse kunst, om zich te laten inspireren of omdat ze op zoek zijn naar zingeving, rust of ontspanning. Het is een prachtige kans voor onze gemeente om hen te ontmoeten en te ontvangen in ons gebouw.

Doet u mee?

In het Kruispunt is een kleine werkgroep actief die alles rond het Feest van de Geest in goede banen zal leiden. Daarnaast zijn we op zoek naar gastheren en gastvrouwen, die het leuk lijkt om op een middag, samen met iemand anders, gastvrij in de kerk aanwezig te zijn. Denkt u er vast eens over na of dit iets voor u is? Voor het aangeven van belangstelling kunt u Trees van Gastel mailen via: reesvangastel@gmail.com. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.feestvandegeest.nl.

Lief en leed

Heel wat mensen zijn deze weken ziek geweest met griep of zware kou. Er gaat een vervelend virus rond dat maar langzaam verdwijnt. Hein Ras werd net voor kerst aan zijn galblaas geopereerd en kwam al weer snel thuis. De operatie van Joop Hollander was eveneens geslaagd, en het goede nieuws kwam een week later: geen verdere uitzaaiingen. We zijn dankbaar voor de goede berichten en wensen iedereen verder herstel toe.

Persoonlijk

Tegen de tijd dat u dit leest, zijn wij weer terug uit Cambodja en het bezoek aan onze kinderen en kleinkinderen. Op de eerste 55+ groep, op 6 februari, hoop ik iets te laten zien van het bezoek aan Angkor Wat, de beroemde tempelstad in het noorden van Cambodja, het grootste religieuze monument ter wereld.

Met een hartelijke groet, Marianne Vonkeman

Ouderenochtend Stamppottenbuffet

Woensdag 18 januari hebben we weer een ouderenochtend. We beginnen om half elf met koffie en hierna hebben we een stamppottenbuffet, met als afsluiting een lekker toetje. Iedereen is weer van harte welkom deze ochtend, de kosten zijn 3 euro.

Bij verhindering graag even een berichtje voor 15 januari aan Yvonne Vreeken tel. 0235371131 of Gré Riedijk tel. 0235385216.

Tot woensdag 18 januari.

De medewerkers van de ouderenmiddag.

Ouderenmiddag

Woensdag 21 februari hebben we weer een ouderenmiddag. We beginnen om half drie met koffie en thee. De kerk is open om twee uur.

Iedereen is weer van harte welkom deze middag.

Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken tel. 023-5371131 of Gré Riedijk tel. 023-5385216.

Tot woensdag 21 februari.

De medewerkers van de ouderenmiddag.

Bedankje

Hiermee willen wij u hartelijk dankzeggen voor het door ons ontvangen bloemstuk t.g.v. ons 50-jarig huwelijks. Wij hopen nog een aantal jaren samen te zijn.

Met vriendelijke groet, Kees en Corrie Breeman

In memoriam Joop Bakker

Op 28 november jl. overleed in alle rust Joop Bakker (Johannes Abraham), na een periode van toenemende ziekte. Hij was onlangs 87 jaar geworden. Hij laat zijn vrouw Nel achter, twee zonen en een dochter en zes kleinkinderen, die hem met veel warmte en dankbaarheid herinneren. Technisch aangelegd, zette hij zijn talenten vaak in voor zijn familie, maar ook voor de kerk. Meer dan 20 jaar was hij ouderling, zong wel 30 jaar in het Sionskoor en zat samen met Freek Buizer en Evert Kleiterp in de klusgroep van de Verlosserkerk, en zorgde voor de kerstboom in december. Dat heeft hij hier ook nog een tijd gedaan. Een man die niet snel over zijn gevoel sprak, soms behoorlijk kon tobben en zelf graag de touwtjes in handen hield – maar die ook aanstekelijk de slappe lach kon krijgen, trots op zijn kinderen, met een sterk plichtsbesef en zorgzaam voor zijn vrienden en familie. Nog niet zo lang geleden, toen het duidelijk was dat zijn laatste dagen waren aangebroken, en hij zijn uitvaart wilde voorbereiden, spraken we met elkaar over het leven en de dood. 'Er is levenskunst en er is stervenskunst', zei Joop. 'Stervenskunst is dat de dankbaarheid voor alles overheerst.' Hij was dankbaar voor alles wat hem in het leven gegeven was, en hij dankte Nel voor haar goede zorgen voor hem. We namen afscheid van hem in een dankdienst voor zijn leven in het Kruispunt, en daarna in het crematorium van Westerveld. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn voor Nel en zijn kinderen Frank, Joost en Machteld, hun partners en kinderen.



Marianne Vonkeman

 voor ...

Actie 
Kerkebalans

2018

Hart voor

Dat is dit jaar ons motto voor de jaarlijkse actie Kerkebalans. Er verandert voortdurend van alles om ons heen. Gelukkig is onze kerk voor velen ook een plaats waar men hart heeft voor de medemens, waar uzelf tot rust kunt komen en naar u wordt omgezien. Pastores en veel vrijwilligers proberen de plaatselijke kerkelijke gemeenschap vorm te geven zodat ook u zich daarbij thuis voelt.

Wij gaan ervan uit dat u net als veel anderen ook hart heeft voor onze gemeente. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Via de jaarlijks actie Kerkebalans kunt u uw betrokkenheid ook financieel tonen.

Wat we dit jaar vooral van u willen vragen: Wilt u eens bewust stil staan bij het bedrag dat u toezegt? Misschien is die bijdrage al veel jaren precies hetzelfde. Het zou heel mooi zijn als u dit jaar ertoe besluit om deze te verhogen, ook al kunt u met iedere gift tonen dat u hart heeft voor uw gemeente.

*Bij voorbaat heel hartelijke dank!
Uw kerkrentmeesters*

Kinderkerstfeest Dorpskerk





Aan- en afwezigheid predikanten

Ds. Otto Sondorp is van maandag t/m woensdag aan het werk in/voor Santpoort. Hij is (ook buiten die dagen) bereikbaar op 06-15908560 of via mail: e.sondorp@pkn.nl. Pastoraal is hij het aanspreekpunt voor mensen jonger dan 70 jaar. Ds. Sondorp is van 5-15 februari weg. Ds. Polderman neemt voor hem waar.

Ds. Gilda Polderman is de ouderenpastor. Op maandag en donderdag is ze in Santpoort. Ze is bereikbaar op het telefoonnummer: 0348-402420 of op haar Santpoortse dagen op nr. 06-43715888. U kunt haar ook mailen: gildapolderman@planet.nl.

U kunt ook terecht bij de bezoekgroepen. Zie elders in deze KerkOnderweg voor de adressen.

We danken u voor de mooie, aardige en lieve kerstkaarten en nieuwjaarswensen die we mochten ontvangen!

Meeleven

In onze gemeente leven we met elkaar mee en kijken we naar elkaar om. Dat is een groot goed. Vaak gebeurt dat zonder dat we het weten.

Wilt u of iemand anders, van wie u het weet, hier genoemd worden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de predikanten of de leden van de bezoekgroep.

'En toch wordt het licht!' – het motto van de kersttijd in de Dorpskerk. Hopelijk hebt u het even gevoeld: een spoortje licht, een sprankje hoop, een 'druppel gerechtigheid' die op uw leven regende (vgl. Jesaja 45: 8) – het Licht dat sterker is dan de duisternis.

Niet voor iedereen was de maand december feestelijk. Er waren nare berichten te verwerken, er was zorg om kinderen of kleinkinderen, eenzaamheid werd sterker dan ooit gevoeld, het voorbijgegangene jaar riep weemoedige herinneringen op, ziekte bepaalde het leven.

Alle genoemden, maar ook degenen die, ongenoemd, vechten voor herstel, in zorgen zitten om hun gezondheid of lijden aan verlies van onafhankelijkheid en zelfstandigheid wens ik van harte Gods nabijheid en liefde en meeleven van mensen om hen heen toe.

Laat u het weten als u een bezoek van mij op prijs zou stellen?

Allen een hartelijke groet!

Ds. Gilda Polderman



TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN: HET PROJECT 'DORPSKERK DICHTBIJ'.
door ds. Otto Sondorp en de klankbordgroep

Kerst... een terugblik

Het was een mooie kerst in de Dorpskerk waar vele Santpoorters bij betrokken waren.

Eerst de kerstviering op 22 december met rond de 100 mensen die betrokken zijn bij het Inloophuis voor (partners van) kankerpatiënten. Er was geweldige muziek van twee gedreven violisten, het heerlijke inloophuischoor zong de sterren van de hemel, er klonk een indringend gedicht en er was een heus kerstverhaal. Ook konden mensen een kaarsje opsteken voor wie gemist werd of wie ziek is. Fijn dat de Dorpskerk, ook door medewerking aan de viering, aan het Inloophuis onderdak kon verlenen.

Dan het kinderkerstfeest dat ook dit jaar zich, met de vele belangstellenden, in een fijne chaos voltrok. Het verhaal van kerst en de bekende liederen klonken er niet minder om. Het was weer genieten om te zien hoe de kinderen hun rol met verve wisten te spelen!

Ook de kerstnacht die dit jaar vroeger was dan anders i.v.m. het samenvallen met 4e advent was een mooie bijeenkomst. Met heerlijke muziek van onder meer Dasha Belti-uokova en van een cantorij die prachtige liederen zong. Ook klonk het sterke verhaal dat moet klinken in de kerstnacht. In een enorme storm zongen we daarna op het plein nog de bekende kerstliederen! Gelukkig was er warme glühwein en chocolademelk.

Ook op 1e kerstdag was er een hele mooie dienst met schitterende muziek van de familie Van Dijk-Keijzer. We kunnen samenvattend zeggen dat 'het licht zeker is doorgebroken'!





leb-jib

Lebjib gaat weer beginnen op **woensdag 24 januari a.s. om 19.15 uur**. Na de inmiddels beroemde pizza-maaltijd als afsluiting van de vorige reeks, hebben we besloten door te gaan. Mocht je willen meedoen, laat dan wat van je horen. We komen in principe iedere week op woensdag bij elkaar. Lebjib is er voor alle kinderen tussen 10 en 13 jaar. Opgave bij Otto Sondorp (0615908560 of e.sondorp@pkn.nl). Kijk ook op www.facebook.com/lebjib.

Paulus voor beginners



Als het goed is heeft 'de datumprikker' uitgegeven wanneer deze groep voor het eerst bijeen zal komen. U kunt overigens gewoon nog aanschuiven. Enige voorkennis over deze apostel is niet nodig!

We komen op woensdagavonden bijeen van 20.15-21.30 uur. Opgave bij Otto Sondorp (zie elders voor gegevens).

Soep&Spirit: doe mee!



Doet u nog steeds niet mee met Soep&Spirit? Dat is jammer, want wat is er mooier dan een heerlijke maaltijd, een goed thema dat iedereen aanspreekt, waarover je met elkaar kunt praten en veel gezelligheid. Wilt u meedoen of uw huis beschikbaar stellen voor zo'n groep, neem dan contact op met Foka Oosterhuis (0620503078) of Otto Sondorp (0615908560). Appen kan ook.

Pop en Spirit in de Dorpskerk

Op zaterdagavond 17 februari om 20.15 uur is er in de Dorpskerk een bijzondere bijeenkomst, als (traditionele) popmuziek en spiritualiteit samen komen. In samenwerking met de Santpoortse band Back Up wordt het een avond waar we bekende liedjes uit de popgeschiedenis kunnen horen. U/jij kunt er vast een heleboel meezingen. Opmerkelijk is hoe vaak in deze liedjes verbanden worden gelegd met die andere, bijbelse wereld van verstaan, die onze ziel kan raken.

Wie gaat er mee naar de mystieke week over Titus Brandsma?

Het is misschien nog wat vroeg, maar nu alvast een voorankondiging van een bijzondere reis naar Nijmegen waar we met een aantal gemeenteleden en andere belangstellenden hopen heen te gaan om aan de zogenoemde mystieke week

mee te doen. Deze vindt plaats in de Radboud Universiteit Nijmegen begin juli 2018. We willen overnachten in een klooster.



Deze week zal in het teken staan van wat de Karmelieter pater en hoogleeraar mystiek Titus Brandsma ons heeft gebracht. Hij was een begeistert mens, vol spiritualiteit; geraakt door het leven

van Christus leefde hij in het besef dat God in hem woonde en dat hij Hem kon vinden in de mensen en de dingen om hem heen. Vanuit deze gelovige verbondenheid zette hij zijn gaven en talenten in waar nodig was. Hij was zeer sociaal betrokken. Hij raakte in de oorlog betrokken bij het verzet en werd op 19 januari 1942 gearresteerd en naar de gevangenis in Scheveningen getransporteerd. Later werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Dachau. Hij bleef ook daar trouw aan zijn roeping en viel op door zijn zachtmoedige omgang met iedereen. Sommigen zeiden dat hij al een bevrijd mens was. Zijn innerlijk vuur hield de hoop van zijn medegevangenen levend. Hij heeft het kamp niet overleefd. Na de oorlog werd Titus Brandsma voor velen een inspirerende en spirituele gids op hun levensreis tot op de dag van vandaag. **Wilt u ook mee (van 2-5 juli a.s.), geeft u zich dan op bij Otto Sondorp.**

Bij de diensten

Epifanie en het begin van de veertigdagentijd

Ds. Otto Sondorp is de eerste en derde zondag van iedere maand onze voorganger. In principe gaat ds. Gilda Polderman iedere tweede zondag van de maand voorgaan. Hieronder alleen aandacht voor de bijzonderheden in de komende diensten.

Als u dit leest zijn we al een stuk op streek in de periode die we openbaringstijd, epifanie, noemen: in die mens uit Nazareth openbaart zich langzaam maar zeker de weg die God met ons mensen wil gaan. Maar de krachten die die weg afwijzen worden ook steeds sterker. We zullen ons daarop bezinnen gedurende de lijdenstijd of de veertigdagentijd die begint na Aswoensdag.

Op **woensdag 14 februari** is een Aswoensdagviering in het Kruispunt met medewerking van de Dorpskerk-cantorij o.l.v. Elina Keijzer. Ook gemeenteleden uit Santpoort zijn van harte welkom.

Zondag 18 februari komen we samen voor een gezamenlijke dienst van Santpoort en Velsbroek in het Kruispunt. De Dorpskerk is dan gesloten. **Aanvang 10.00 uur!**

In memoriam Hermina Cornelia Bolijn-Smith

Op de leeftijd van 82 jaar mocht op 22 december eindelijk inslapen, omringd door haar nabijen en in haar eigen huis aan de Paramaribostraat: Herma Bolijn, sinds 2014 weduwe van Ad Bolijn. "Wie is dat?" vroegen mensen na de afkondiging in de kerk op Eerste Kerstdag. Herma kwam al jaren niet meer in de kerk en kwam de laatste drie jaar niet of nauwelijks buiten, door een afnemende gezondheid. Ze gaf zich niet zo gemakkelijk, maar wie haar kende deelt de ervaring dat zij een bijzondere vrouw was. Eerder was ze yoga lerares en ze begon als kleuteronderwijzeres. Haar tuin zag er altijd mooi uit, voor het raam bloeiende orchideeën, eerst een hondje en later haar kat die onafscheidelijk was tot vlak voor haar dood. Ze hield van bloemen en dieren en van het maken van mooie kleren en altijd lag een stapel boeken binnen handbereik. Ze speelde eerder piano en tijdens de crematieplechtigheid hoorden we mazurka's van Chopin die ze zelf gespeeld had. Een bijzondere en gedeelde vriendin was Annelies Imhoff die tot aan haar noodlottige ongeval Herma trouw bezocht. We hoorden in het crematorium Psalm 139 over God die mensen kent en liefheeft. In de toespraak heb ik ook een citaat uit het boek Samuël aangehaald: *"Want het gaat niet om wat de mens ziet, want de mens ziet wat voor ogen is, maar JHWH ziet naar het hart"*. Voor wie ze in haar hart liet kijken was Herma een boeiende persoonlijkheid die in afwisselende perioden van ernstige ziekte steeds weer overeind krabbelde en dan de kunst verstond om te genieten van wat voorhanden was. Een waardige vrouw die respect afdwong en altijd belangstelling had voor degene die op haar pad kwam.



Zij laat twee zoons, een schoondochter en kleinzoon achter. En ze stierf, gezegend en onder de klanken van het derde couplet van Lied 416: *"Ga met God en Hij zal met je zijn, in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn"*
Moge het zo zijn!

Ds. Ineke Clement

Bericht uit de Wijkkerkenraad Santpoort

Op 18 december vergaderde de Wijkkerkenraad van Santpoort voor de laatste keer in 2017. Vanuit de Toekomstcommissie is ons gevraagd om na te denken over de wensen en verwachtingen die de Wijkkerkenraad Santpoort heeft voor de komende 10 jaar voor de Dorpskerkgemeente. We besloten om op zaterdag 6 januari een kerkenraadsdag te houden over de vraag: wat zijn onze wensen voor de Dorpskerkgemeente voor de 5 à 10 jaren die voor ons liggen en wat zijn de te verwachten mogelijkheden?

In januari start de beginnerscursus over de apostel Paulus onder leiding van Otto Sondorp. Er is nog ruimte voor een enkele deelnemer. Daarnaast staan voor 2018 ook andere, nieuwe activiteiten op stapel.

Het preekrooster voor 2018 is tot en met augustus vastgesteld. Ook de preekbeurten van Gilda Polderman zijn hierin opgenomen. In de loop van 2018 hopen we de resterende

maanden te kunnen invullen. In januari 2018 zal Marja Hirdes aftreden als diaken en eind maart neemt Ruud Hirdes afscheid als voorzitter van de WK Santpoort. Wij zoeken dus een nieuwe diaken en een nieuwe voorzitter!

We besloten om met ingang van 13 januari de Dorpskerk weer open te stellen voor bezoekers die even tot rust willen komen of een kaarsje willen branden. Iedere zaterdagmorgen van 10.30 uur tot plm. 11.30 uur, er is koffie en thee.

Op dringend verzoek van de CvK besloten we om voortaan in diensten geen brandende kaarsen meer aan elkaar door te geven. Wel kunnen we, bijvoorbeeld op de Zondag der Voleinding, een brandende kaars in de bak met zand blijven plaatsen. Ook tijdens het Kinderkerstfeest zullen er geen waxinelichtjes meer gebruikt worden, maar led-lichtjes.

Els Kamerbeek, scriba Santpoort

Aan een ieder die meegeleefd en meegezocht heeft naar onze vermiste poes

Nadat tot onze verrassing ons poesje Kiki na zeven weken vermissing als een kerstcadeautje werd teruggebracht door de dierenambulance, moesten we haar op 4 januari helaas voor altijd laten inslapen. Ze had een onomkeerbaar nierfalen, constateerde de dierenarts. Wij danken iedereen die naar haar heeft uitgekeken, met

name mensen uit onze buurt en in de Indische buurt. Dank voor alle hartelijkheid, ook toen ze weer gevonden was, tot aan 'ziekenbezoek' toe. Wij zijn blij dat we Kiki nog ruim 14 dagen bij ons hadden en dat we haar een zachte dood konden laten geven. Gelukkig hebben we haar zusje Coco nog.

Met vriendelijke groeten, Roel Pomp en Ineke Clement

UITNODIGING: BOERENKOOL-maaltijd voor ouderen en belangstellenden.
 PLAATS: Ontmoetingscentrum van de Dorpskerk.
 TIJD: Dinsdag 6 februari a.s. aanvang 11.30 uur.

Na vorig jaar de Oer-Hollandse ERWTENSOEP(SNERT) maaltijd is dit maal de Boerenkool Stampot weer aan de beurt. Heeft u nu al trek, kom dan op de afgesproken datum/tijd en plaats langs om aan te schuiven. Wij willen hiermede de traditie van de afgelopen jaren voortzetten. Wilt u zich wel opgeven, zodat wij de inkoop kunnen doen.

Voor de maaltijd en/of vervoer kunt u bellen met: Fija Borst 023-5375071, Lenie Markerink 023-5376816, Sita v.d. Kaaij 023-5375358, Astrid Morren 023-5384366 of Marja Hirdes 023-5372259.

De commissie nodigt u van harte uit.

Wereldwinkel in de Dorpskerk

Hoe gaan we in de toekomst om met de Wereldwinkel? Op dit moment is het redelijk, hoewel het wel iets terugloopt met de verkoop. Maar er is een ander probleem; wie zou ons willen vervangen? Zoals u al gemerkt zult hebben, is Liesbeth Jager komen helpen, maar zij kan het ook niet alleen. Wij doen het inmiddels al ruim 20 jaar dus wordt het tijd om er eens mee te stoppen.

Wat houdt het zoal in: elke tweede zondag van de maand verkoop en de week daarna bestellen en afrekenen met de penningmeester (dit samen met Liesbeth). Daarnaast is het ook mogelijk om af en toe naar Beverwijk te gaan om zelf nieuwe ideeën op te doen. Onze inkoop komen nl. uit Beverwijk waar we gezamenlijk met andere kerken ook inkoop doen. Het is en blijft belangrijk om producten uit andere werelddelen te blijven kopen, we bieden daarmee dan vaak vrouwen hulp om zelfstandig in hun onderhoud te voorzien.

We hopen dat er binnenkort zich iemand aanmeldt om Liesbeth te ondersteunen, anders ziet het er niet goed uit voor de Wereldwinkel. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd terecht bij Leny Markerink.

We vertrouwen er op dat de Wereldwinkel u ook aangaat en daarom hierover wilt nadenken.

Vriendelijke groeten,
 Liesbeth, Diny, Leny

Bezinningsdag Wijkkerkenraad Santpoort

Zaterdag 6 januari was de bijna voltallige Wijkkerkenraad van Santpoort bij elkaar om na te denken over de toekomst van onze wijkgemeente.

Want er gaat dit jaar het nodige veranderen: op 1 september zal ds. Otto Sondorp met emeritaat gaan en op 1 oktober eindigt formeel de overeenkomst tussen onze kerk en ds. Gilda Polderman.

Na een bezinnend 'Ochtendgebed' hebben we gesproken en gediscussieerd over vragen zoals:

- wat typeert een vitale gemeente en in welke mate voldoen we in Santpoort aan dit beeld.
- hoe denken we persoonlijk dat het kerkelijk leven rond de Dorpskerk zal zijn over 10 jaar
- wat vinden we de belangrijkste, en in welke onderlinge prioriteit, bij de werkzaamheden van een predikant?
- welke eigenschappen moet een pastor hebben?
- willen en kunnen we het huidige 2-sporenbeleid, met aandacht voor zowel het pastoraat binnen de kerk, alsook met activiteiten 'buiten de kerk', blijven continueren?
- wat zijn de verwachtingen

voor de ontwikkeling van het ledenbestand, wat is de leeftijdsverdeling?

- hoe kunnen vrijwilligerstaken in de toekomst worden opgevangen.
- hoe groot is onze financiële rekstok, hoeveel zijn we bereid in te teren op onze reserves.

U begrijpt dat het niet moeilijk was om de dag te vullen. We hebben eerst naar de verre toekomst gekeken, en daar onze korte termijn overwegingen op gebaseerd. Natuurlijk dachten we niet overal hetzelfde over, maar een aantal grote lijnen konden er wel worden getrokken.

Met de uitkomst kan de, door de Algemene Kerkenraad ingestelde Toekomstcommissie, verder aan de slag. U gaat daar binnenkort meer over horen en lezen. Al met al een heel geslaagde en inspirerende bijeenkomst.

Gerrit Out



Verantwoording

We ontvingen van NN een gift van 150 euro voor de vrijwilligers rondom de Dorpskerk. Hartelijk dank daarvoor !

In memoriam Adriana (Atty) Tiersma – Klerk

Een half jaar na haar man Jan stierf Atty op 6 december vorig jaar op 85-jarige leeftijd. Op dinsdag 12 december was de dankdienst in de Dorpskerk waarna we haar begroeven op Westerveld. Net als in juni kwamen al haar vier kinderen en ook een enkel kleinkind aan het woord, waarbij Tjebco bovendien opnieuw het orgel speelde.

Atty was een echte moeder, de ultieme zei een van haar kinderen zelfs. Ze leefde toegewijd aan haar man en gezin, maar ze was niet saai. Ze was levenslustig, vol gekkigheid en wilde aan alles meedoen. Wat vaker geldt, geldt ook voor haar: achter de rol en het imago van haar man en haar eigen rol als zijn wederhelft, welke zij overigens met alle liefde die ze had voor hem en zijn roeping speelde, ging iemand schuil die velen nauwelijks kenden. Ze was gelovig, wat ook bleek aan wat we zongen en haar tekstkeuze uit het boek Openbaring (7: 13 en 14), maar dat ging niet ten koste van haar levenskunst, haar oprechte aandacht voor medemensen, haar meisjesachtige vrolijkheid en haar vele manieren om van het leven iets moois te maken.

Ze miste haar man. In het vertrouwde huis bestreed ze het vroege donker en haar bij vlagen opkomende donkere gedachten door luidkeels te zingen. In haar eentje. Gedichten als de Najaarslaan van Jacqueline van der Waals kende ze uit haar hoofd. Zo bleef ze geestelijk overeind. Met grote eerbied en liefde hebben we haar herdacht, samen met de kinderen, kleinkinderen en familie die haar zo lief waren. En vooral hebben wij haar toevertrouwd aan de Heer Jezus, degene aan wiens hand zij, ook zij, stellig mag lopen naar het licht en nu onbegrijpelijk genoeg van dood en zonder vrij.

Soms voert de taal van het geloof ons naar een ruimte waarin wij zien hoe beperkt ons logische maar afgebakende denken is en begrijpen we zelfs de beeldtaal die spreekt van de kleren van tallozen die zijn witgewassen door het rode bloed van het lam. Dat jubelende geloofsinzicht nog een keer te bewerkstellingen was, denk ik, wat zij wilde, als getuigenis van haar geloof, tijdens de laatste keer dat zij stil en zonder adem in ons midden was. Haar gedachtenis zij ons tot zegen.

Aart Mak



Uit de Algemene Kerkenraad

Op 12 december kwam de AK bij elkaar. De huidige voorzitter Ruud Hirdes overhandigde het voorzittersstokje aan Jody v.d. Velde, die deze taak overneemt. De begrotingen voor 2018 van Diaconie en Kerk werden vastgesteld. We constateerden dat we opnieuw ongeveer € 150.000 op het vermogen zullen interen. De inkomsten uit bijdragen van gemeenteleden en ren-

teopbrengst dekken niet de uitgaven aan personele lasten en gebouwen. Of het verantwoord is om ook volgende jaren op deze wijze te investeren in ondersteuning van de wijkgemeenten en vernieuwende projecten, zal komende maanden besproken worden in wijkkerkenraden, toekomstcommissie, college van kerkrentmeesters en algemene kerkenraad. Bij de Diaconie wordt opgemerkt dat er een lichte stijging van bijdragen te zien is, met name voor hulpacties die speciaal onder de

aandacht werden gebracht. Daar wil de Diaconie dan ook graag mee door gaan. Het collecterooster en acceptgiroooster worden vastgesteld.

De Dorpskerk kijkt met dankbaarheid terug op het 100-jarig jubileumfeest. Het Kruispunt ziet uit naar de start van de pioniersplek, januari 2018.

De glossy voor Santpoort is erg goed gevallen, er komt mogelijk een vervolg voor beide wijken.

Marianne Vonkeman





Foto: Patrick Put

Epifanie. Ben jij het die komen zou of hebben we een ander te verwachten.

Een jaar geleden bijna vroeg ik de Fotokring Polderlicht om buiten de muren van de kerk op straat foto's te maken, die iets laten zien van waar het in de kerk om draait – zonder dat het er met Hoofdletters bij wordt geschreven. Op de tentoonstelling bij 100 jaar Dorpskerk na de brand waren er vele te zien. Hierbij één van de foto's van Patrick Put, die hij in zijn verzameling herkende als passend bij het thema.

In eerste instantie vielen me de twee stokken op, allebei 'geaard', maar de ene zwaar leunend, de ander vrij bewegend.

De celliste bespeelt haar instrument met inzet, ze valt er mee samen, één geconcentreerd geheel van trilling en muziek. Alles is gefocust, jeugdig, vitaal. Het contrast met de vrouw ernaast kan bijna niet groter zijn. Zij houdt haar stok voor de tas, en de tas voor haar lijf en ze lijkt gedesoriënteerd, verbijsterd te zijn. Het is alsof ze niet weet, hoe en waar ze kijken moet. Haar hele portret vertoont geen samenhang, het hangt van toeval aan elkaar, het zou ook zomaar uit elkaar kunnen vallen.

Maar die hand op haar hart, haar borst ... die blik; bij nader inzien besef ik, dat ze door de muziek getroffen is.

Die twee vrouwen, die in totaal verschillende werelden lijken te leven, worden in deze foto door de muziek op elkaar betrokken, met elkaar verbonden. Misschien weten ze het zelf nog niet, maar: dit is het. En wij zien het, ik zie het gebeuren. Het wonder van het leven: oorsprong en herstel.

*In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was;
laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond.*

Henk Reefhuis

Van de Diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand november:

November	Dorpskerk	Kruispunt
Kerk in Actie Zending	83,65	122,27
Binnenlands diaconaat	97,21	70,95
Stichting Dorcas	120,80	171,80
Diaconie HA Hofstede		41,90
Diaconie	158,41	89,05
Kerk	393,08	303,85

Op het moment dat ik dit schrijf, 4 januari 2018, is er voor de Kerstactie al € 3.300 binnen gekomen.

Weggoaien ? Inzamelen!

Postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, oude mobiel-tjes, oud en vreemd geld, lege melkpak dopjes en lege car-

tridges kunnen geld opleveren. Elke plaatselijke gemeente kan dit oude gebruikte goed inzamelen.

De opbrengst gaat naar het werk van Kerk in Actie en de GZB. Al het ingezamelde materiaal komt uiteindelijk terecht bij het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Vrijwilligers zoeken alles daar zorgvuldig uit. Zij verkopen het bruikbare materiaal. Zo gaan oude mobieltjes en cartridges naar het bedrijf Eeko, dat de telefoons verder verwerkt en de cartridges opnieuw vult. Munten, geboortekaartjes en ansichtkaarten verkopen vrijwilligers aan verzamelaars.

Afgelopen jaar, 2016, hebben de ingezamelde spullen meer dan € 40.000 opgebracht.

Velen weten het al. Er staat in beide kerken een doos waarin u één of meerdere van bovengenoemde artikelen kunt deponeren.

Fijn als u mee doet. Namens de diakenen, Hans Kusters

'Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?'

Nieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode. "Ik kijk uit naar gesprekken waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent."

God staat aan het begin

'God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.' Rond de jaarwisseling zal dit lied op veel plaatsen klinken. Het laatste couplet van een prachtig lied van de hand van Jan Wit. 'God heeft het eerste woord.' In het liedboek uit 1973 was het gezang 1. In het huidige liedboek is het ingedeeld bij de liederen uit de Kersttijd en staat er de aanduiding boven 'Nieuwjaarslied'.

De regel 'God staat aan het begin en Hij komt aan het einde' vertolkt het diepe weten van veel gelovigen dat het leven door God ontvangen is. Het is van God ontvangen, het is naar God onderweg, ten diepste is er niets anders dat er toe doet in het leven. In het lied wordt taal gegeven aan een breed gedeeld besef dat wij deel van Gods schepping zijn.

Vreemd genoeg ontstaat er vaak heel wat discussie als mensen in gesprek gaan over wat die poëzie nu exact betekent. En al gauw vallen dan de woorden 'schepping' en 'evolutie'.

Oeroude vragen

Onlangs kreeg ik van mijn kinderen het nieuwste boek van Dan Brown.

'Oorsprong.' 'Mam, dit is misschien niet helemaal jouw stijl, maar het is lekker dik en spannend en het gaat ook over theologie.' En zo dompelde ik mezelf direct na Kerst even onder in dit knap geconstrueerde en spannende boek. Het is bewonderenswaardig en amusant hoe Dan Brown de oeroude vragen 'Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?' weet te behandelen in een verhaal dat leest als een puzzel, dat je adrenalinepeil af en toe doet stijgen en dat zich afspeelt in het alledaagse leven met smartphones, Uber taxi's, bouwwerken van Gaudí, reacties op de huidige paus.

'Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?' Tijdens het lezen van het boek van Dan Brown moet ik één punt van ergernis wel regelmatig onderdrukken. Het starre frame van geloof versus wetenschap lijkt torenhoog aanwezig. Verschillende beelden over kerk en geestelijk leiders wisselen elkaar af, maar de neiging van geestelijk leiders om zich te verzetten tegen vooruitgang in de wetenschap is regelmatig onderwerp van gesprek.

Wetenschap en geloof

Het raakt voor mij aan een oude pijn. Zo vaak kom ik tegen dat geloof afgedaan wordt als irrationeel. Voor mijzelf is het glashelder. De vraag naar schepping of evolutie is geen echte vraag. Schepping en evolutie spreken over verschillende domeinen. Als ik uitspreek dat God aan

de basis van mijn bestaan staat, dan heeft die uitspraak te maken met wie ik ten diepste ben, waartoe ik mij geroepen voel, op Wie ik kan bouwen.

Het boek van Dan Brown blijft uiteindelijk gelukkig niet in de tweespalt hangen. Er is wel degelijk een heilzame verbinding tussen wetenschap en geloof mogelijk. Al blijft het frame dat het overgrote deel van de gelovigen niet met wetenschap overweg kan in dit boek overeind.

Oorsprong en doel en zin

Op de drempel van 2018 zal ook ik het lied van Jan Wit weer graag zingen. 'God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.' Als ik het zing, vertolkt het hoe ik mij geroepen en gedragen weet door God. Als ik klaar ben met zingen, weet ik hoezeer het ook nodig is om het gesprek over de betekenis van die woorden voort te zetten.

De Protestantse Kerk in Nederland is voor mij de plaats waar het theologische en gelovige gesprek met inbreng van een veelheid van perspectieven gevoerd wordt. Ik kijk uit naar een vurige voortzetting van de gesprekken in 2018, waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent.

Ik wens u een inspirerend 2018 toe.

*Ds. Karin van den Broeke
preses van de synode van de PKN*

Jongereen pagina

Velserbroek

Kindernevendienst verandering per 1 januari

Vanwege de blijvende lage opkomst heeft de leiding besloten om niet meer elke zondag kindernevendienst te organiseren. We houden voortaan hetzelfde schema aan als de tieners, dat wil zeggen er is alléén kindernevendienst op de 1e en 3e zondag van de maand en niet in de schoolvakanties.

Ook zorgen we er natuurlijk voor dat er kindernevendienst is op Palmzondag, Pasen en eerste Kerstdag en andere speciale vieringen waar kinderen worden verwacht. Verder hebben we afscheid genomen van Dineke v.d. Wal. Dank voor de jaren dat je meedraaide in het kinderwerk, Dineke!

*Leiding Kindernevendienst
Het Kruispunt*



Foto's levend kerstverhaal



Jongeren pagina

Santpoort

Kinderkerstfeest

Wat was de kerk weer vol! Niet iedereen kon zitten dus veel kinderen gingen op de grond vooraan. Georganiseerde chaos noemen wij het altijd. Er waren rond 65 kinderen. Vanaf deze kerst zijn we vanwege veiligheidsredenen gestopt met waxinelichtjes te gebruiken in de gekleurde glazen potten. Maar de LED lampjes zijn een goed alternatief. Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen om er weer een mooi feest van te maken! Foto's kunt u in dit kerkblad terugvinden. Op onze website www.dorpskerksantpoort.nl vindt u meer foto's en een filmpje.

Nieuw jaar

2018 gaat qua activiteiten van de kindernevendienst rustig van start. We blijven gewoon wekelijks kindernevendienst aanbieden en 1x per maand kinderkerk. Ook willen we nog een kerk op schoot viering organiseren in het voorjaar. Voor dat we het weten is het alweer Pasen! Zo langzamerhand moeten we maar eens gaan nadenken over de 40-dagen tijd. En wanneer zal Rainbow weer eens de kerk invliegen?

Met vriendelijke groeten, Joyce Schipper-Out

Iedere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen
Luisteren naar Bijbelverhalen

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen



Wanneer: 4 feb, 4 mrt, 6 mei,
3 juni en 1 juli

Waar: Ontmoetingscentrum Dorpskerk

Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst. Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com



Wat heeft de herder in zijn linkerhand als hij het verloren schaapje redt?
Dit verhaal staat in Lucas 15 : 1-7

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78
Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

DONKEN



Liftadvies



R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6 1991 HS Velsbroek tel: +31(0)23 - 549 31 45 fax: +31 (0)23 - 549 31 51	✓ Inspecties ✓ Meerjaren prognoses ✓ Offerte beoordeling ✓ Bestekken ✓ Directievoering ✓ Oplevingen
---	--

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com

LUVU

Ruud Kerkhoff

Uitvaartzorg

**Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375**

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



**Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl**

Samen naar een waardig afscheid.

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl



Het Beautychalet

- ♦ Pedicure
- ♦ Gezichtsbehandelingen
- ♦ Manicure
- ♦ Ontharen
- ♦ Massages



Sara van Tunen
Kerkweg 143
2071 ND Santpoort-Noord
www.hetbeautychalet.nl
Afspraak maken?:
Bel: 06-34830226
Mail: info@hetbeautychalet.nl



De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



Drogisterij
van **ASSEMA**

Galle Promenade 14, 1991 PR Velsersbroek
Telefoon 023 538 79 45



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsersbroek

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- Administraties (zzp en particulier)
- Belastingzaken en -advies
- Training & Educatie



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl

Kerkdiensten

21 jan	Dorpskerk	10:00	Ds. E.O. Sondorp
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman
28 jan	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. G. Polderman
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman

Startdienst van Hart voor Velsbroek:

15:00 Mw. Ds. M.E. Vonkeman

4 feb	Dorpskerk	10:00	Ds. E.O. Sondorp
	Kruispunt	9:30	Ds. K. Bras
11 feb	Dorpskerk	10:00	Mw. Ds. G. Polderman
	Kruispunt	9:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman
14 feb	Aswoensdag, gezamenlijke dienst		
	Kruispunt	19:30	Mw. Ds. M.E. Vonkeman
18 feb	Gezamenlijke dienst in Velsbroek		
	Kruispunt	10:00	Mw. J. van der Velde en Ds. E.O. Sondorp

Bijbellesrooster

Januari	ma5	Jesaja 55:1-13
vr 19	1 Korintiërs 5:1-13	di 6 Jesaja 56:1-8
za 20	1 Korintiërs 6:1-11	wo7 Spreuken 21:1-12
zo 21	1 Korintiërs 6:12-20	do 8 Spreuken 21:13-21
ma22	Spreuken 17:1-15	vr 9 Spreuken 21:22-31
di 23	Spreuken 17:16-28	za 10 Joël 1:1-14
wo24	Spreuken 18:1-11	zo 11 Joël 1:15-20
do 25	Spreuken 18:12-24	ma12 Joël 2:1-11
vr 26	Psalm 5	di 13 Joël 2:12-17
za 27	Marcus 1:1-15	wo14 Psalm 57
zo 28	Marcus 1:16-31	do 15 Jesaja 56:9-57:6
ma29	Marcus 1:32-45	vr 16 Jesaja 57:7-13
di 30	Spreuken 19:1-12	za 17 Jesaja 57:14-21
wo31	Spreuken 19:13-29	zo 18 Jesaja 58:1-5
Februari	ma19	Jesaja 58:6-14
do 1	Spreuken 20:1-9	di 20 Jona 1:1-16
vr 2	Spreuken 20:10-21	wo21 Jona 2:1-11
za 3	Spreuken 20:22-30	do 22 Jona 3:1-10
zo 4	Psalm 142	

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Gerrit Out, Jan Bothof en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid t: 023 5386827
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Santpoort Noord: Gerrit Out t: 5377198

Santpoort Zuid: A. Hurkmans, t: 5371086

Velsbrk Nd v Velsbr.Dreef: Dhr. B. v. Herk, t: 5387796

Velsbrk Zd v Velsbr.Dreef: Mw. M. Rensen, t: 5389313

Driehuis: Mw. K. Joustra, t: 0255 517015

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 2 t/m donderdag 8 februari 2018

verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bloemengroet Velsbroek

21 januari	Joke de Jong
28 januari	Carla van Dam
4 februari	Alies Passchier
11 februari	Rinus van Loo
18 februari	Luuk Hendriksen

Bezoekteams Santpoort

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg
- 3 Santpoort Zuid

Coördinator voor wijk 1 is mevr. Diny Markerink, t. 5376816

Coördinator voor wijk 2 is mevr. Fija. Borst, t. 5375071

Coördinator voor wijk 3 is mevr. Aly Tijssen, t. 5491282

Als u hoort of ziet, dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan een bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Het is beter twee keer gemeld dan niet.

Autorijdienst

Santpoort Zuid (coördinator J. Morren 023-5384366)

21 januari	E. v.d. Kooij	023-5386827/0615890135
28 januari	P. Muller	023-5262736
4 februari	Mw. v.d. Kop	023-5376710
11 februari	J. Morren	023-5384366
18 februari	Mw. Hurkmans	023-5371086

Santpoort Noord (coördinator J. Bothof 023-5375923)

21 januari	H. Wispelwey	023-5376676
28 januari	C. Van Woensel	023-5381515
4 februari	J. Bothof	023-5375923
11 februari	R. Pomp	023-5387095
18 februari	S. van der Kaaij	023-5375358

Velsbroek

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen
Ton Zaal 023-5374896 of Bart Kaptein 023-5388835

Adressen

ALGEMEEN

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: Mevr. Jody van der Velde. Scriba: Eline Duinker, e: scribasantpoortvelsbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek

KERKELIJK BUREAU

Dhr. E. Hup; Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort Nrd t: 5376153 e: kerk.buro@kpnplanet.nl

FINANCIEEL BEHEER

Voorz.: dhr P.J.J. Coolen t: 06 37557818, e: voorzittercvk@gmail.com; Penningm: dhr H.G. Beuker t: 023 537 8767 e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl; Adm: dhr T. Zondag t: 023 5386064, e: t.zondag@quicknet.nl; Scriba: waarnemend dhr. Gerrit Out t: 0629-047097, e: scribaatcvk@gmail.com

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau;
Bank: NL37INGB 0000 1192 46 tnv Protestantse
Gemeente Santpoort-Velsbroek

DIACONIE

Voorz.: J.Kosters, t: 5377422, e: hanskosters@hetnet.nl;
Secr.: mevr.S.Hoorn, e:suzannehoorn83@gmail.com;
Penningm.: J.Bothof. tel.:5375923
e: jan.bothof@gmail.com
bank: NL23INGB0000537180 t.n.v Diaconie Prot. Gem.
Santpoort-Velsbroek. Post kerkelijk bureau

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: M.E. Beskers, m.beskers@ziggo.nl of
H.L.M. Vink-Postema, vinkpostema@ziggo.nl.
Penningmeester en externe contacten: vacature,
t: 0613057663 IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velsbroek inzake ZWO
commissie.

Kruispunt



Velsbroek

WIJKGEMEENTE VELSBRÖEK

WIJKKERKENRAAD

Voorz.: G. Louwerse, Platbodem 8, 1991NG Velsbroek.
t: 5387242, e: gerard.louwerse@gmail.com,
Scriba: Adriaan Rensen, ScribaatVelsbroek@gmail.com

KERKGEBOUW, Het Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek, t: 5374678

BEHEER

W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velsbroek
t: 5373281

PREDIKANT

Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velsbrk,
t: 023 8223720, e: mariannevonkeman@gmail.com

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Margriet van Herk, t: 5387796
info@ej-van-herk.speedlinq.nl



WIJKGEMEENTE SANTPOORT

WIJKKERKENRAAD

Vrz.: R.H.C.M. Hirdes, t: 5372259, ruud.hirdes@ziggo.nl;
Scriba: Mw. E. Kamerbeek, t:5386993,
e: scribasantpoort@gmail.com
Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort N

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedeln 65-67, Ontmoetingscentrum,
t: 5378820

BEHEERDER

Hr. P.A. de Bruijn, Fazantenlaan 3, IJmuiden,
t: 0614400708, e: pa.debruijn@quicknet.nl

PREDIKANT

Ds. Otto Sondorp, Gen. Winkelmanlaan 20,
2111WX Aerdenhout, t: 06 15908560,
e: e.sondorp@pkn.nl

PREDIKANT 70+

Ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3, 3471CG Kamerik
t: 0348-402420 en op ma en do: t: 06 43 715888, e:
gildapolderman@planet.nl

ORGANIST EN DIRIGENT CANTORIJ

Elina Keijzer, t: 072-5120528 Lyceumstraat 51,
1814 BR Alkmaar, e: keijzerelina@gmail.com